

## Feedback van de NTKC:

**Gaaf Groen is de leukste beurs aller tijden met biologisch tuinieren, vergeten groenten, kruiden, fruit & bloemen, oerkruiden, permacultuur, alternatieve energie, kleurrijke kleding, mooie spullen, puur natuur, duurzaam doe het zelf, groene kunst, (h)eerlijke proeverijen, fantastische boeken, zelfvoorzienend leven, boeiende bedrijven, lokaal voedsel, leuke beestjes, elfjes en kabouters, enthousiaste mensen & nog veel meer eigentijdse inspiratie.**

\*\*\*

Op deze manier werd een beurs aangekondigd, waar Promo onverwacht veel belangstellenden heeft mogen ontmoeten.

We gingen er heen met enige twijfel aan de doelgroep en toen we aankwamen, waren we het glad niet eens met de plek die ons was toegewezen en het regende verschrikkelijk... Kortom, het leek ons helemaal niks en we dachten echt, dat we voor nop om half vijf waren opgestaan om daar op tijd te kunnen gaan draaien...

En toen gebeurde er een soort van wonder: De regen stopte, we werden zowat overlopen door bezoekers en de vragen waren niet van de lucht! Doordat de standhouder naast ons had afgezegd, konden wij breed uitpakken en voor we het wisten stonden we met de volle bemanning onze kelen schor te praten.

Zo druk als het daar werd, hebben wij alleen nog maar meegemaakt bij de Fiets- en Wandelbeurs en de ANWB Kampeerdagen, het was één groot Promofeest met supergemotiveerde vrijwilligers, een geweldige catering en aan het eind van de dag het gevoel van: Hier doen we het voor!

De nieuwe banners deden het geweldig, ze trokken erg veel kijkers, zo ook de drie brandertjes, die daar stonden te glimmen met pasgepoetst koper. Met zijn allen verkochten wij daar op overtuigende wijze één goed begrepen artikel, namelijk:

## ***Natuurlijk kampeer je bij de NTKC!***

Met vriendelijke groet,

Pieter Waalboer

-Natuurlijk kampeer je bij de NTKC!-